

Cultuur kleuren

*en als ik dan mijn weg niet weet
nog zoveel hier niet heb verteld
nog té gewend ben aan geweld
als jij nog niet weet hoe ik heet*

*als taal mij nog veel vragen stelt
soms ik haar woorden weer vergeet
aan zin nog zoeken tijd besteed
mag ik dan jou die mij voorspelt*

*dat jij daar met mij praat en mij verstaat
je vraagt hoe of het met mij gaat
het hier is waar ik wezen wil*

*dat daar jouw pijl mij richting geeft
veelkleurig samen wordt beleefd
het is een wereld van verschil*

Jacques de Waart

Stadsdichter Amersfoort